



TÀI LIỆU NGHĨA SINH CĂN BẢN¹

3 LỜI TUYÊN HỨA

- 1) Cải tiến bản thân,
- 2) Giúp ích tha nhân,
- 3) Tự luyện lãnh đạo.*

* Lãnh đạo bản thân, lãnh đạo gia đình, lãnh đạo tổ chức, lãnh đạo cộng đồng.

5 ĐIỀU HƯỚNG SINH

- 1) Khi bị chỉ trích, hoặc làm tổn thương, Nghĩa Sinh sẵn sàng tha thứ.
- 2) Khi được người khác cho biết khuyết điểm, Nghĩa Sinh vui vẻ kiểm điểm bản thân để cải thiện,
- 3) Khi muốn chỉ trích và làm tổn thương người khác, Nghĩa Sinh nhận diện mình để cảm thông với người.
- 4) Khi thấy ai có lỗi, Nghĩa Sinh nói riêng với người đó và không cho người khác biết.
- 5) Khi bị thiếu thốn về tinh thần và thể chất, Nghĩa Sinh cầu nguyện và tận dụng trí năng loài người.

10 ĐIỀU TÂM SINH

- 1) Nghĩa Sinh kính tôn Tạo Hóa, yêu mến tha nhân, phụng sự quê hương, xây dựng gia đình và cải thiện bản thân.
- 2) Nghĩa Sinh trở nên gương mẫu cho mọi người bằng đời sống lương thiện trong tư tưởng, ngôn ngữ đến hành động.
- 3) Nghĩa Sinh kính phục quyền vụ của các huynh trưởng trực thuộc; không biện luận để thoái thác trách nhiệm, không khước từ phương cách tự chế.
- 4) Nghĩa Sinh biết tự trọng để ai cũng có thể tin nhiệm vào lời nói và việc làm của mình.
- 5) Nghĩa Sinh giữ tín nghĩa với đồng bạn và cư xử lịch sự với mọi người.
- 6) Nghĩa Sinh gọi nhau bằng anh, chị, em; kính trọng, thương yêu và nâng đỡ nhau trong tinh đồng đội.
- 7) Nghĩa Sinh gặp gian khổ vẫn luôn vui tươi, lạc quan và hăng hái phụng sự lợi ích chung.
- 8) Nghĩa Sinh sống hòa đồng; từ bỏ ganh ghét, kỳ thị, chia rẽ để trở nên người thân thiện, hòa ái, bao dung.
- 9) Nghĩa Sinh sẵn sàng bảo vệ uy tín của tổ chức Nghĩa Sinh bằng lời nói, việc làm và nếp sống gương mẫu của mình.
- 10) Nghĩa Sinh không phê bình, chỉ trích các đoàn thể bạn; luôn tìm cách cộng tác, giúp đỡ và cầu nguyện cho những tổ chức này được phát triển trong tình huynh đệ, thân thiện.

¹ Tài liệu Nghĩa Sinh căn bản này được tu chính ngày 18 tháng 06 năm 2013 nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp Đoàn Nghĩa Sinh Việt Nam (1963-2013).